

Onstaan Fogland Foxes

Wat vooraf ging ...

Het is 2011, Tim leert via collega triatleet Steven Dujardin canicross kennen en gaat langs bij Kiwaq om zijn materialen te halen. De deur ging letterlijk open en figuurlijk een hele wereld, dat zal later blijken ...

Paco (kruising Greyhound x Labrador) wordt sinds dan de onafscheidelijke trainingspartner van hem, loopt mee trailruns, traint mee voor zijn triatlons (het loopgedeelte dan toch) en zijn 1e halve marathon . In die tijdsperiode daarop leert hij ook Debbie en haar kleine roedel kennen en gaat samenwonen met haar te Zogge.

Het is 10 maart 2013 , Booischot ... Tim staat aan de start van zijn eerste wedstrijd canicross en loopt gezwind zijn eerste 2 wedstrijden met zowel Paco als Goya (Oud Duitse Herder)

Na een tijdje wedstrijden te doen, merkte hij dat er nood was aan meer socialisatie van de eigen hond buiten de roedel. Dit om de hond meer op zijn gemak te laten voelen vooral voor én tijdens de wedstrijden.

De idee ontstond om af te gaan spreken met anderen om samen daarop te gaan trainen, een oproep werd gelanceerd via facebook en een hondenvrienden forum.

Met ups en downs (zoals dat gaat) begon dit stilaan vorm te krijgen en naast canicross begonnen er stilaan ook meer en meer leden met bikejoring en nog later kwam daar ook dogscooter bij ...

Dit begon zo goed te gaan dat er beslist werd om een wedstrijd te organiseren met een 1^e canicross & bikejoring wedstrijd op 18.10.2015 tot gevolg te Hamme .

3 dagen later, op 21.10.2015 was Fogland Foxes VZW (mushing & footbike team waasland) dan een feit met de oprichters; Tim Van Brussel, David Sturebaut, Michael Bruyneel & Tinne Jenet .

De naam is gekozen om ons meer internationaal te profileren als mushing team , Fogland is een verbastering van waasland en de foxes staat voor het middeleeuwse heldendicht Reinaert de Vos , een klassieker in de Nederlandse literatuur .

De jaren daarop bleef het aantal leden gestaag stijgen en werd er minstens 1 wedstrijd georganiseerd en werd er deelgenomen aan uiteenlopende randactiviteiten...

In 2016 was er het Vlaams Kampioenschap canicross & Bikejoring te Hamme .

Begin 2017 was het de bedoeling om een 1^e mushingwedstrijd te organiseren te Puyenbroeck , gezondheidsredenen hebben er toen voor gezorgd om deze te annuleren.

Om onze teamleden wat herkenbaarder te maken is er sinds halfweg 2017 onze teamkledij met het opvallende vos-logo in fluo geel op blauwe of zwarte achtergrond te verkrijgen eveneens als fietsuitrusting.

Op 1 oktober 2017 werd er een canicross en bikejoring wedstrijd georganiseerd in Grembergen (Dendermonde) .

Op 6 januari 2018 was het dan zover, onze eerste echte Mushing wedstrijd met meteen een internationaal deelnemersveld op een toplocatie te Waasmunster .

24 februari 2019 Puyenbroeck werd met uitstel hét toneel voor de 1e canicross en bikejoring wedstrijd van het seizoen .

Kort daarna hebben zowel David als Michael hun ontslag aangeboden, we danken beiden voor hun jarenlange inzet .

Op 9 maart 2019 is het nieuwe bestuur verkozen en op 01.04.2019 zijn de nieuwe statuten ingediend met een kleine naamswijziging tot gevolg (enkel waasland is geschrapt uit de naam), daar wij intussen een uitgebreidere club zijn met afdelingen ver buiten het waasland .

The Saga continues ...